

c:afschex.2

Afscheid nemen van het gevangeniskerkewerk in Scheveningen en afscheid nemen van Exodus doet mij veel.

En zeker nu ik u allemaal hier zie.

Exodus heeft een belangrijke plaats gehad in het leven van Irene en mij. Wij hebben het werk samen gedaan.

Wat mij motiveerde voor Exodus is het levensverhaal van veel gedetineerden. En vooral: "hoe mensen vast kunnen zitten in hun eigen levensgeschiedenis". ///

Persoonlijke begeleiding is voor mij altijd verbonden geweest met werken aan de positie van ex-gedetineerden in de samenleving.

De verleiding is groot om deze laatste keer veel over Exodus te zeggen. Ik zal dat niet doen.

Twee dingen wil ik nog graag kort noemen:

"de aandacht voor het persoonlijke" en "de inzet op gemeenschap".

Allereerst "het persoonlijke".

Veel gedetineerden en ex-gedetineerden missen door de gang van hun leven vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in andere mensen. De kracht van het justitiepastoraat en de nazorg van Exodus is het vermogen een persoonlijke relatie op te bouwen. Een relatie van vertrouwen!

Deze vertrouwensrelatie is wezenlijk voor herstel. Voor de verwerking van het verleden en voor de groei van motivatie om opnieuw te beginnen.

Heel vaak begint een veranderingsproces ermee dat iemand voelt dat hij er mag zijn.

Dat brengt mij op het tweede punt: "de gemeenschap".

Maatschappelijk gezien bevinden veel gedetineerden zich, ook als ze vrij zijn, in de marge. In niemandsland! Velen voelen zich afgeschreven en ze zijn ervan overtuigd dat ze niet mee tellen.

Justitiepastoraat brengt de mogelijkheid van het beleven van gemeenschap binnen de muren. Dat je ergens bijhoort.

Want het justitiepastoraat is verbonden met samenlevingsverbanden buiten de gevangenis.

Belangrijk in mijn werk heb ik dan ook altijd gevonden het betrekken van de kerkgemeenschap van buiten en breder ook: de samenleving, bij het leven van de gedetineerden en bij de nazorg aan ex-gedetineerden.

Zelf heb ik die lange Exodusperiode als bijzonder inspirerend ervaren. Allereerst omdat het mogelijk is gebleken om met elkaar iets aan het bestaande te veranderen. Om iets van de blokkades in de levensgeschiedenis weg te nemen. *En om iets in de samenleving te veranderen. Meer kennis. Meer mogelijkheden.* Samen werken aan toekomstperspectief. En het gevecht aangaan om uit de vicieuze cirkel weg te breken.

Het was een bijzondere ervaring dat mensen, de één door zijn inzet als bewoner, en de ander door zijn inzet in het scheppen van voorwaarden, wederkerig bij kunnen dragen tot het scheppen van een nieuwe levensweg.

Wij zijn niet machteloos!!

En altijd inspirerend waren de mensen zelf. De bezoekers van het eetcafé en de bewoners van de Exodushuizen. In het Open Huis is het Exoduswerk begonnen. En onze bezoekers zijn daar tot vaste gewaardeerde gasten geworden.

En onze bewoners. Jullie inzet om een nieuw bestaan op te bouwen, vind ik bewonderenswaardig.

Het programma doorlopen is zeker niet de gemakkelijkste weg. Nogal eens moet je door teleurstellingen heen. Het vraagt een sterke wil en veel doorzettingsvermogen.

Wat ik als heel stimulerend bij Exodus heb ervaren is de grote inzet van zeer velen. De mensen van het eerste uur die wilden geloven in iets wat er nog niet was. De medewerkers en de vrijwilligers en de vele organisaties en particulieren die het werk steunen. *het hart van*

In mijn werk heb ik mij altijd bijzonder gesteund gevoeld door de kerken. En ik heb het bijzonder gewaardeerd dat zij aan de basis hebben gestaan en het experiment zijn aangegaan om heel gericht nazorgprogramma's voor ex-gedetineerden op te zetten. En het is goed om te zien dat het werk nu is gegroeid en dat het een breed draagvlak heeft. Kerken, justitiepastorat, reclasseringsinstellingen, inrichtingen van justitie, de gemeenten Den Haag, Utrecht en Amsterdam, werkgeversorganisaties, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties *en fondsen en* particulieren.

Voor wat vanmiddag gezegd en gedaan is wil ik hartelijk danken.

Graag wil ik iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt.
In het bijzonder bedanken Irene en ik het bestuur en de
directeur van Exodus Den Haag voor deze prachtige middag waar
zoveel bekenden zijn uitgenodigd. Bedankt voor de samenwerking
en bedankt voor de vriendschap.

Theo Middelkoop¹⁰⁴ wens ik veel succes als voorzitter van Exodus
Den Haag en Okke Wisse¹⁰⁴ als voorzitter van Exodus Nederland.

De besturen van de Stichtingen Exodus Den Haag, Utrecht,
Amsterdam, Alkmaar en 's-Hertogenbosch, en van de Stichting
Exodus Nederland wens ik veel succes.

En dan u allemaal hier in de kerk. Heel hartelijk bedankt dat
u gekomen bent.

Tenslotte. Wij willen wij graag in Exodus iets achterlaten.

.....

En daarom willen wij Theo Middelkoop en Huub Donken naar voren
vragen.

Het gaat om iets tastbaars. Iets om mensen in het Exodushuis
bijeen te roepen.

Maar ook iets dat het gerucht van Exodus luid en duidelijk om
zich heen kan verspreiden.

geef er meer een flinke klap op